

Σχολική ενδυμασία 1970-1990



Μπλέ Σχολική Ποδιά

Η μπλε σχολική ποδιά, χρόνια ολόκληρα στο παρελθόν, μαρτυρούσε την ιδιότητα του μαθητή, υπηρετούσε την ομοιομορφία των μελών της μαθητικής κοινότητας, κατά ορισμένες απόψεις και την συνοχή της. Μαζί με την ποδιά η οποία ήταν μπλέ με άσπρο γιακά τα κορίτσια φορούσαν υποχρεωτικά άσπρες κορδέλες ή έκαναν τα μαλλιά τους πλεξούδες. Από την άλλη, η σχολική ενδυμασία των αγοριών ήταν μπλέ βερμούδες (το καλοκαίρι) και μπλέ παντελόνι το χειμώνα ενώ από πάνω φόραγαν και αυτοί κοντές ποδιές με άσπρο γιακά. Οι περισσότεροι αγόραζαν τις ποδιές από βιοτεχνίες. Οι έχοντες και κατέχοντες φορούσαν Tseklenis, που κόστιζαν τα διπλά χρήματα.



Σχολικό Κλίμα

Το κλίμα στις σχολικές αίθουσες ήταν υπερβολικά αυστηρό. Οι μαθητές διακατέχονταν από σεβασμό αλλά και φόβο αφού ο δάσκαλος ήταν η αυθεντία και συχνά τιμωρούσε τα παιδιά με ξυλοδαρμό. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι ξυλοδαρμού ήταν η βέργα και ο χάρακας καθώς και το τράβηγμα του αυτιού. Τέλος στις μικρές κοινωνίες τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα να πηγαίνουν κάθε Κυριακή στην εκκλησία εκτός και αν υπήρχε σοβαρός λόγος και έπρεπε να λένε εκ περιτροπής το «Πιστεύω» και το «Πάτερ Υμών».



Σχολικές Αίθουσες

Τα θρανία στις σχολικές αίθουσες ήταν πλαγιαστά. Ήταν φτιαγμένα από ξύλο και στο πάνω μέρος τους είχαν μια σαν λακουβίτσα για να βάζουν οι μαθητές τα μολύβια τους για να μην κυλάνε. Ο πίνακας ήταν μικρός και γράφανε πάνω του με κιμωλία. Οι τσάντες των μαθητών ήταν φάκελοι.



Κατάργηση Σχολικής Ποδιάς

Είκοσι εννιά χρόνια πριν , το 1982 η σχολική ποδιά «πέρασε» στο παρελθόν. Το κυβερνητικό μέτρο χαιρετίσθηκε από μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, ως ένδειξη εκδημοκρατισμού, πλουραλισμού, ελευθερίας στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. Το μόνο σίγουρο όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν πως ο χρόνος για την κατάργησή της είχε πράγματι ωριμάσει. Η ύπαρξή της δεν εξυπηρετούσε πια καμιά ανάγκη και όλοι αυτοί οι εκφρασμένοι φόβοι περί ανεξέλεγκτης εισαγωγής της μόδας στα σχολεία και της ύπαρξης ενδυματολογικών ανταγωνισμών μεταξύ των μαθητών, στις περισσότερες περιπτώσεις διαψεύστηκαν.

Οι μαθητές, απεκδύθηκαν με μεγάλη ευκολία την μπλε στολή τους. Πολλοί από αυτούς, μάλιστα, δήλωναν ανακουφισμένοι καθώς υποστήριζαν ότι φορώντας την, ασφυκτιούσαν. Τα τελευταία χρόνια «άνοιξε» δειλά-δειλά η συζήτηση για την επαναφορά της, με διαφορετική ένταση κάθε φορά. Ποτέ όμως, μέχρι σήμερα, δεν έγινε κάποια σχετική ενέργεια από την πλευρά της Πολιτείας.

Μόδα 1980-1990

Η μόδα μπαίνει για τα καλά στη ζωή του ανθρώπου και παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με τα πιστεύω και τον τρόπο ζωής του καθενός. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ορισμένα ντυσίματα είναι αρκετά εκκεντρικά ή υπερβολικά. Η μόδα γι' αυτή την εποχή περιλάμβανε:

- Δαντέλα στα περιλαίμια και στριφώματα
- Γιλέκα και πουκάμισα για τους άνδρες
- Βάτες
- Δαντελωτά γάντια χωρίς δάχτυλα
- Κολιέ με μαργαριτάρια
- Βραχιόλια
- Μακριά μαλλιά με πολύ αφρό
- Τζίν με μάρκες τα οποία συνήθως ήταν γεμάτα με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες του κατόχου τους
- Πουλόβερ με διάφορα μοτίβα



Επιμελήθηκαν οι μαθήτριες από το 2^ο ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

- Πατέλλη Χαρούλα
- Σιδερή Ειρήνη
- Συριώτη Δέσποινα
- Τσάταρου -Κανάκη Ειρήνη
- Φερμάνη Αγνή